

Van: KindlyCoaching <info@kindlycoaching.nl>
Datum: 29 december 2014 14:09:51 GMT+01:00
Onderwerp: **Happy New Year 2015**



*"Een lieve groet, een klein gebaar
Mooie wensen voor het nieuwe jaar
Met veel gezondheid en geluk
Kan het nieuwe jaar niet meer sluk!"*

Het is december 2014. Ik maak de balans op van het afgelopen jaar. Wat heb ik bereikt? Welke dromen en doelen heb ik verwezenlijkt? Nou..dat is nogal wat....

*Als je al de talenten die jij bezit, inzet voor de mensen
die jouw talenten niet bezitten, dan ben je bezig met je levensmissie.*

Op 31 december 00.00 uur ging mijn website officieel de lucht in. Vervolgens heb ik mooie ervaringen op mogen doen. Een prachtig netwerk opgebouwd, die nog steeds groeiende is. Geweldige studies afgerond en daarbij ook weer fijne mensen ontmoet. Bijzondere gelukslessen kunnen geven aan verschillende groepen in het onderwijs. Binnen het jaar 100 Likes op mijn bedrijfspagina van Facebook. En nog steeds word ik verrast met gewaardeerde emails, ervaringen en geschreven stukjes via social media. En als klap op de vuurpijl...Genomineerd voor de FOTY Awards 2014/2015.
Ik kijk heel trots terug op het jaar 2014!

De laatste dagen van het jaar kenmerken zich door gezelligheid en blijdschap met als hoogtepunt de overgang van oud naar nieuw. Traditioneel spreken we om klokslag 12 uur

de nieuwjaarswensen uit aan je naasten. Nadat we elkaar het allerbeste wensen gaat er traditioneel veel vuurwerk de lucht om het jaar feestelijk in te luiden.

Voor veel mensen dus dé periode om het afgelopen jaar eens helder onder de loep te nemen en plannen te maken voor het nieuwe jaar. Lekker fris te starten met goede voornemens. Het stilleggen van de nieuwsbrieven is voor mij een reële optie. Bij deze geef ik aan dat jullie nieuwsbrief-lezers en geïnteresseerden mij voortaan kunnen volgen op : <http://www.kindlycoaching.nl/nieuws/>



De liefde voor ons beroep:

Een man kwam tijdens zijn wandeling voorbij een marmergroeve. Daar werkten drie mannen in het zweet des aanschijns. De wandelende man vroeg, omdat hij een sociaal psycholoog was die juist een dissertatie over 'motivatie' voorbereidde, wat zij van hun werk vonden.

De eerste zei: 'Ik loop een rugkwaal op omdat ik me te vaak moet bukken. Ik wou dat ik vroeger mijn school had afgemaakt dan had ik misschien iets anders kunnen worden.' De tweede zei: 'Ik werk hier voor 15 euro per uur. Het wordt vrij goed betaald, maar ik wilde dat het meer was.' De derde zei: 'Ik help mee een kathedraal te bouwen. Hij zal prachtig worden door ons marmer.'

*“Alle sterretjes rijzen aan elkaar
Speciaal voor 't nieuwe jaar
Allen fonkelen ze zeer blij
Eentje licht knipzovend naar mij
Een sterretje met een wens voor jou
Een spetterend en voorspoedig 2015!”*

Warme groeten van mij,
Sylvia Buijtendijk
KindlyCoaching



Sylvia Buijtendijk
06 - 27 441 248
www.kindlycoaching.nl
info@kindlycoaching.nl

